

**Parochieblad voor de parochies:
H. Michaël-Berg aan de Maas
H. Martinus-Urmond
St. Antonius-Urmond**

zaterdag 3 oktober t/m zondag 1 november 2020

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad opgeven vóór 20 oktober

Website: www.rkkerkenstein.nl

Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com

Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl

Gezocht nieuwe redactieleden voor het parochieblad Meer informatie bij pastoor Schwillens

Allerheiligen- Allerzielen

Tijdens deze vieringen gedenken we alle overledenen en noemen met name hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Meer dan ooit staan we in deze periode stil bij het leven van dierbaren die ons ontvallen zijn. We gaan naar de graven, hun rustplaatsen, en bidden voor hun zielenrust. We kunnen immers niet geloven dat hun leven in het niets eindigt. Daarom mogen we telkens dankbaar terugdenken aan hun leven, aan hetgeen ze voor ons gedaan of betekend hebben. Ook als gelovige gemeenschap delen we in de pijn en leegte van families, maar ook in de hoop dat deze dierbaren mogen delen in Gods liefde en vrede.

Zaterdag 31 oktober: 18.00 uur H. Mis kerk Berg a/d Maas

Zondag 1 november: 9.30 uur: H. Mis kerk Urmond

Zondag 1 november: 13.30 uur Allerzielendienst kerk Urmond

Zondag 1 november 14.30 uur Allerzielendienst kerk Berg a/d Maas

Overledenen 2019-2020

Parochie HH. Martinus en Antonius Urmond

Sef Stoffels	82 jaar
Sjeng Hanckman	88 jaar
Piet Vaasen	84 jaar
Piet Janssen	71 jaar
Huub Hendrix	79 jaar
Tiny Kuijpers-Houben	72 jaar
René Jacobs	91 jaar
Bertus Hermsen	89 jaar
Peter Ahrens	77 jaar
Tiny Driessen-Duckers	87 jaar
Annie Verhaeg-Schoonbroodt	87 jaar
Jo Hendrix	76 jaar
Tjieu Cosemans	85 jaar

Parochie H. Michael Berg a/d Maas

Tiny Hermans-Lemmens	92 jaar
Roger Strijkers	53 jaar
Betsie Peerbooms-Wenmakers	80 jaar
Herman Strijkers	80 jaar
Zef Ploem	84 jaar



Over de heiligen (9) Margaretha Maria Alacoque (16 oktober)

Voor de meesten van ons zal deze heilige geen grote bekendheid genieten.

Toch is er ook een zekere devotie voor haar geweest in onze parochies, getuige het gebrandschilderd raam in de Sint Martinuskerk van Oud-Stein. Het raam vindt U in de kerk links vooraan bij het Maria-altaar. Daar is de heilige devoot afgebeeld samen met Jezus, die zijn Heilig Hart toont. Margaretha – Maria heeft alles te maken met de devotie tot het Heilig Hart. Dat deze devotie ook in onze contreien vaste voet aan de grond kreeg is ook te zien aan de meer dan honderd Heilig Hartbeelden, die je op openbare plaatsen in Limburg vindt.

Margaretha – Maria Alacoque werd in 1647 in Frankrijk geboren. Als kind kreeg zij polio (kinderverlamming) maar zij genas op wonderlijke wijze van die ernstige ziekte. Er is sprake van dat zij in haar kindertijd al visioenen had.

In haar 24^e levensjaar werd zij opgenomen in de zusterorde van Maria Visitatie in Paray – le – Monial. Na haar intrede in het klooster nam het aantal visioenen toe. Dit leidde er wel eens toe dat de spanningen in het klooster stegen en Margaretha – Maria tegen een vijandige houding van haar medezusters opliep. Met het gevolg dat de zuster zich steeds meer terugtrok en koos voor een leven van bezinning en gebed.

De geschiedenis maakt er melding van dat zij op 16 juni 1675 een visioen kreeg waarin duidelijk werd gemaakt dat voortaan op de vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag een feestdag ter ere van het Heilig Hart van Jezus gevierd diende te worden. Haar hele verdere leven wijdde de zuster zich nu aan de verbreiding van de devotie tot het Heilig Hart. Daarbij gesteund door de overste van het Jezuïetenklooster van Paray-le-Monial. Deze plaats is nog altijd een van de grote Franse bedevaartplaatsen.

In het begin werden de visioenen van de zuster niet erkend door de Kerkelijke overheid. Dat veranderde door de inzet van pater – overste en na 1677 kwam ook de Kerkelijke erkenning en kreeg de feestdag van het Heilig Hart een plaats op de Kerkelijke kalender.

De devotie tot het Heilig Hart kreeg ook vorm door het vieren van de Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart. Een van de twaalf beloften, die Margaretha – Maria Alacoque tijdens het visioen van Jezus kreeg, luidde: *“De almachtige liefde van Mijn hart zal over hen komen die de Heilige Communie ontvangen op de eerste vrijdag van de maand gedurende 9 opeenvolgende maanden. Zij zullen niet sterven zonder Mijn liefde en niet zonder de Sacramenten te ontvangen. Mijn hart is een veilige haven in het laatste uur.”*

Ook nu nog is deze belofte voor velen onder ons, voor wie de Heilig Hart – devotie dierbaar is, een bron van troost en bemoediging.

De Heilig Hart – devotie kreeg ook vorm door de “Intronisatie van het Heilig Hart” in het gezin. De parochiepriesters, ook in onze contreien, werden uitgenodigd door de gezinnen om, – verzameld rond het Heilig Hartbeeld – het gezin toe te wijden aan het Heilig Hart van Jezus. Ook de maandelijkse ziekencommunie is/was gekoppeld aan de viering van de Eerste Vrijdag van de maand.

J.P.Janssen, pr.ass.



Wereldmissiedag 17-18 oktober 2020

Van oudsher staat in de maand oktober de Wereldmissie op de katholieke kalender. In deze maand staan we uitdrukkelijk stil bij het feit dat we met elkaar een wereldkerk vormen; dat we dus wereldwijd met elkaar verbonden zijn.

Voor 2020 wordt heel uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de jonge kerken in West Afrika, in Niger en Nigeria. Zij zetten zich heel bijzonder in om de vrede tussen groepen mensen te verbeteren. Echte vredestichters mag je hen noemen.

Niger en Nigeria waren lange tijd voorbeelden van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks alle problemen van armoede en honger was er sprake van stabiliteit.

De laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. In Nigeria is Boko Haram nog altijd actief.

In maart van dit jaar werden door fundamentalisten in Nigeria en Tsjaad meer dan 100 soldaten vermoord.

Naast de Katholieke Kerk zijn er ook Moslimgemeenschappen, die met elkaar proberen het geweld uit te bannen en de vrede te herstellen. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke werkers dan hun regering.

De aartsbisschop van Abuja (Nigeria) zegt: "Op dit ogenblik lijkt alles alleen maar duister en beangstigend, maar we geven nooit op. We hebben in het verleden samen voor grotere uitdagingen gestaan en die overwonnen. Ook met deze problemen van terreur, honger, corona zal het niet anders zijn, vooropgesteld dat we het samen doen.

Het is deze stem en die van andere kerkelijke medewerkers, die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Onze steun aan hen is ook nodig.

Want echt het hoofd bieden aan de problemen kunnen we alleen maar samen!

In het weekend van 17 en 18 oktober is er een extra kerkdeurcollecte voor Missio, de Pauselijke Missiewerken.



Seniorenvereniging 'De Oude Garde'

Wij nodigen 55 pusers uit om lid te worden van de seniorenvereniging 'De Oude Garde' Berg a/d Maas.

Kom eens een kijkje nemen in het MFC. We zijn aanwezig op maandag tot en met woensdag en vrijdag vanaf 13:30 uur. Er zijn de volgende activiteiten o.a. kaarten, jeu de boules, biljarten, sjoelen en kleuren.

We organiseren een kerstviering, dagtrips en vakantie reizen.

Voor meer informatie tel: 06-20066924.

Pastoraal team

-Pastoor Schwillens, Heisteeg 66, 6171 NL, Stein tel: 046-4331328

of in noodgeval: 06-10901080

-Pastoor Janssen, Eburonenstraat 14, 6171 BG Stein tel: 046-4331200

Op geven misintenties

H. Michaël, Berg a/d Maas

Misintenties kunt u opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, tel:046-4234568 of via mail: simonsmargriet@gmail.com U kunt het geldbedrag overmaken op onderstaand rekeningnummer: **H. Michaël, Berg a/d Maas** rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22.

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat u achter in de kerk vindt. Hier kunt U uw misintentie noteren en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen

H. Martinus en St. Antonius, Urmond.

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer: **H. Martinus en St. Antonius, Urmond** rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72

Ziekencommunie

Deze wordt thuisgebracht op de 1^{ste} vrijdag van de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil komen kan contact opnemen met pastoor Schwillens (tel. 4331328)

H. Doopsel

Voor het aanmelden van het H. Doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer: 046-4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl

Wij feliciteren onze dopeling en haar ouders:

Sophie Janssen, dochter van Francois Janssen en Vivian Oerlemans



Opdat ze mag leven als gelukkige christen.

Zaterdag 3 oktober

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

Gerrit Strijkers echtgenoot van Corrie Strijkers-Wenmeekers.
Gré Horrichs-Vaessen en Ignatius Horrichs en zoon Paul.

Zondag 4 oktober

27^{ste} zondag door het jaar

09.30 u H. Martinuskerk Urmond

Lector: Hilda Meulenberg

Zwd Tjieu Cosemans

1^{ste} jrd Greet (Ida) Hendrix-Westhovens
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden echtgenoot
Ouders Van Mulken-Cosemans
Lambert Gelissen

Dinsdag 6 oktober

19.00 u H. Martinuskerk Urmond

Ter ere van St. Antonius

Piet Vaasen

Vrijdag 9 oktober

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

Voor een zeer bijzondere intentie

Zaterdag 10 oktober

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

m.m.v. zangkoor Sursum Corda

Jrd.To Verheijen-Ubachs en Wil

Verheijen

Zondag 11 oktober

28^{ste} zondag door het jaar

09.30 u H. Martinuskerk Urmond

m.m.v. zangkoor St. Martinus

Lector: Lysanne Heutmekers

Hub Meulenberg

Dinsdag 13 oktober

19.00 u H. Martinuskerk Urmond

Ter ere van St. Antonius

Vrijdag 16 oktober

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

Zaterdag 17 oktober

18.00 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

Jrd. Ouders Gène Mertens en

Mia Lemmens.

Gerrit Wijnands ter gelegenheid van zijn naamsfeest.

Zondag 18 oktober

29^{ste} zondag door het jaar

09.30 u. H. Martinuskerk Urmond

m.m.v. zangkoor St. Martinus

Lector: Marie-Jose Penders

Ouders Van Mulken-Leers en overleden familieleden

Dinsdag 20 oktober

19.00 u H. Martinuskerk Urmond

Ter ere van St. Antonius

Vrijdag 23 oktober

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

Voor een zeer bijzondere intentie

Zaterdag 24 oktober

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

Voor een zeer bijzondere intentie

Zondag 25 oktober

30^{ste} zondag door het jaar

09.30 u H. Martinuskerk Urmond

Dinsdag 27 oktober

19.00 u H. Martinuskerk Urmond

Ter ere van St. Antonius

Vrijdag 30 oktober

18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

Zaterdag 31 oktober

18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas

m.m.v. zangkoor Sursum Corda

Jrd. Bèr Beurkens en Nelly Dongen.

Jrd. Annie Paulus-Scheeren en t.i.v.

Herman Paulus en zoon Ralph

Jrd. Bella Hoffmans- Heutmekers

Zondag 1 november

Allerheiligen

09.30 u H. Martinuskerk Urmond

Lector: Ria Verhoeve

Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden echtgenoot

Sef Stoffens

Greet (Ida) Hendrix-Westhovens

13.30 uur Allerzielendienst kerk Urmond

m.m.v. zangkoor St. Martinus

Lector: Marie-Jose Penders

14.30 uur Allerzielendienst kerk Berg a/d Maas

m.m.v. zangkoor Sursum Corda

10 oktober: Sterre der Zee

Precies 15 jaar geleden kreeg de kerk in Limburg er een nieuw feest bij: de gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee. De devotie voor het beroemde beeld in Maastricht bestaat al honderden jaren, maar had op de kalender geen eigen feestdag. Toen er in 2005 in Nederland een nieuwe Mariamissaal verscheen, mocht ieder bisdom een regionale Mariadevotie aandragen voor een eigen feestdag. Het bisdom Roermond koos voor Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee, of zoals ze in Maastricht zeggen; 'Slevrouw'. De datum van 10 oktober als feestdag is niet toevallig gekozen. Het is de dag waarop het beeld van de Sterre-der-Zee in 1837 werd overgebracht naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, nu basiliek. Sinds 1804 had het beeld in de Nicolaaskerk gestaan, een parochiekerk die naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk stond en nu is afgebroken. Voor die tijd had 'Slevrouw' een tijdje rondgezworven langs verschillende kerken en kapellen in Maastricht, nadat ze in de 80-jarige oorlog van haar oorspronkelijke plek – de Minderbroederskerk (nu Rijksarchief) – was verdreven.



Haloween is de vooravond van Allerheiligen

Mensen mopperen wel eens over moderne tradities, die van elders komen overwaaien en geen relatie met onze eigen cultuur zouden hebben; laat staan dat er nog een christelijke boodschap in te herkennen is. Haloween is zo'n feest dat de laatste jaren aan een enorme opmars bezig is. Met name jongeren verkleden zich dan graag in enge uitmonsteringen en houden griezeltochten. Niks geen christelijke oorsprong, zou je denken. Toch is er een duidelijke relatie. Haloween vindt plaats op 31 oktober. Dit is de vooravond (vigilie) van Allerheiligen. De naam Haloween is een verbastering van het Engelse All Halow's Eve, letterlijk: de vooravond van Allerheiligen. Zeer waarschijnlijk heeft Haloween voorchristelijke wortels als feest bij het einde van de oogst en het begin van de winter. Het was ook een feest om de doden te herdenken en zo is de relatie tot Allerheiligen en Allerzielen snel verklaard. Een groot verschil is er ook: in de heidense tijd was het een feest om boze geesten weg te jagen. Het christendom herdenkt mensen die 'hallowed' zijn: geheiligd.

**wensauto
stein (berg)**

 (06) 28 44 76 14



Crijns boerderijwinkel

Bergerweg 108 6167 RH Graathede
046 - 4331208

POMPOENENPRACHT

Wij nodigen u van harte uit in onze 0,8 ha mooie bloemen- en beeldentuin in Berg aan de Maas.

Aan het einde van het bloeiseizoen gaan we prachtige eetbare pompoenen verkopen in de romantische ambiance van onze carréboerderij.

**Twee weekenden vrij-za & zo
25-27 september & 2-4 oktober
tussen 12.00 en 17.00 uur**

Frans van Straaten & Babke Moelee
Obbichterstraat 23 6129 AR Berg aan de Maas



Schoonheidssalon
Brigitta Heutmekers

Hendrikstraat 19
6129 AK Berg a/d Maas

046-4337274

Huidverzorging voor hem en haar

MFC

Multifunctioneel Centrum
Berg aan de Maas

= Vergaderruimte = Conferenties
= Bruiloften en partijen = Koffietafels en toernooien



Telefoon 046-4351142
Mobiel 06-4081060
Privé 046-2040066
E-mail: mfc.bergadmaas@hotmail.com

MFC Berg a/d Maas
Bergerweg 1
6129 PG Berg a/d Maas
www.mfcbergadmaas.nl

HAIRLOOK ANNET

HAARMODE

VOOR HEM, HAAR EN DE KIDS

Nattenhoverkoestraat 9
6129 LH Nattenhoven
Tel: 046 - 433 50 10

Mia Driessen

MAKELAARDIJ

Verkoop | Verhuur | Beheer

Grachtstraat 5 6129 AW Nattenhoven Urmond
046 20 48 351 | www.miadriessen.nl

Technisch Service Bedrijf Meex.

Gas, Water, Centrale Verwarming, Complete Badkamer Bouw, Sanitair en Airconditioning Telefoon nr 06 – 3303 3518.

Tsb.meex@hotmail.com

Erwin Meex.



JB Klusservice

Jos Biesmans

Roadhuisstraat 97
6129 CC Berg a/d Maas
Tel. 046 4338269
Mob. 06 13901103
jos.biesmans@ziggo.nl
www.jbklusservice.nl

KEUKENRENOVATIE:

Uw keuken weer als nieuw!



- ♦ Wij geven persoonlijk en deskundig advies bij u thuis
- ♦ U krijgt 5 jaar volledige garantie
- ♦ Wij renoveren alle merken keukens
- ♦ Inbouwapparatuur van o.a. ATAG • BOSCH • SIEMENS • MIELE
- ♦ Verkoop van nieuwe keukens
- ♦ Diverse werkbladen, fronten en apparatuur

Ron Bours
046 850 21 36
06 506 289 51

TOP-MAAT KEUKENS

Renovatie met oog voor detail

Bel ons voor een offerte bij u thuis

M EULENBERG TRANSPORT WAREHOUSING

Paalweg 11 - 6129 EZ Urmond - tel.: *31 (0)46 426 80 80 - Fax: *31 (0)46 433 75 23
www.meulenberg.com

HACKEN BOUWSERVICE

Berg a/d Maas 06-21 97 42 09

hacken.bouwservice@ziggo.nl

Erwin Hacken



Renovatie & onderhoud
Kozijnwerk & dakkapellen
Schuifpuien & poorten
Interieurwerk & trappen
Wanden & plafonds



Inbraakpreventie
Meubels op maat
Overkappingen
Glasreparatie
Alle overige montage & timmerwerken

